

Sct. Hans Albertslund Golfklub 23. juni 2021

Jeg har lige sagt farvel til en masse unge mennesker, og nu er jeg her blandt nogle andre unge mennesker. Og det er dejligt at være her.

Sidste år måtte vi undvære mange traditioner og turneringer . Herunder også Sct.Hans aften. Endelig kan vi hygge os sammen igen, og klubben begynder at ligne sig selv igen. Tak til dameklubben for også dette arrangement .

Lidt historie :

Sct. Hans er et kompromi mellem en hedensk og en kristen fest.

Sct. Hans har navn efter Johannes Døbereren, som er født et halvt år før Jesus. Næmlig 24 juni.

Sct. Hans aften også et levn fra hedenske skikke, hvor man fejrede årets korteste (juleaften)og længste dag(Sct. Hans)

Kirken kunne tolke lysets fest med bålet, som en fejring af Johannes døberens fødselsdag, og fordi han fandt på Jesus ,var det en vej ud af "mørket".

Derfor blev den hedenske fest med bål (lys) accepteret af kristendommen.

Desværre er dagen ikke en helligdag mere. Den blev afskaffet ved Helligdagsreformen 1770, hvor antallet af helligdage blev halveret.

Der var for mange dage, hvor der blev drukket og festet igennem, så der blev ikke arbejdet nok, og man begyndte at glemme kirkegangen om søndagen.

Pigerne skulle passe på ikke at blive stukket af Sct. Hans Ormen om aftenen. Aftenen var nemlig en aften, hvor piger let kunne de blive gravide. (så alle pigerne skal passe på i aften)

Midsommervisen blev sunget ca 1900, og heksen kom på bålet ca 1920, for at brænde det onde af, og se den lyse fremtid i øjnene.

Her kunne vi måske tage vores mundbind, og brænde dem af.

Det har vi virkelig bruge for i år. Vi trænger til at smide mundbind, rejse, kramme, feste mm, ja, bare leve som vi plejede før corona.

I denne mørke tid, har vores klub været et dejligt åndehul. I den "første" corona lukkede også golfklubber ned. Det var en svær tid. Gåturene blev en tur langs volden, uden køller og vogn i hånden. Stor afstand til folk man gik forbi. Det var en vanskelig tid, hvor vi blev fremmedgjorte for hinanden.

Ingen Sct. Hans aften, ingen juleafslutning, ingen øl i stuen efter en våd dag, da man igen kunne spille.

Vi har klaret krisen fint i vores klub. Vi har passet på hinanden, og så vidt vides, er ingen blevet smittet her. Vi har naturligvis også en gennemsnitsalder, hvor faren ved at blive alvorlig syg er tæt på. Nu er vi heldigvis snart alle vaccineret.

Der er har ikke været mange ture til udlandet det sidste års tid, men mange har måske været rundt i andre klubber i Danmark. Der er mange gode klubber, med fine baner, fine restauranter og hvad der hører til. Der er dog ikke mange klubber, hvor alle mere eller

mindre kender hinanden. Det er en meget dejlig social klub, hvor der stadig er plads til stadig at være temperamentsfuld, og stadig at ville lave det bedste slag.

Man kender alle mere eller mindre, og hilser/vinker når man går rundt, som motorcyklister der vinker til hinanden.

Det var en stor oplevelse for mig at have min klasse med i Albertslund Golfklub. Fantastisk at se hvilken hjælp, at mange tilbød mine elever. Flere spillere gik direkte fra hul 9 til driving range, for at hjælpe med opstillingen mm på mine elever . Dejlig dag og eleverne spørger , hvornår de må kommer tilbage.

Også vores bane står flot, og ikke mange baner kan overgå vores fairways, greens mm. Det er en dejlig klub vi har. God Sct. Hans og god sommer til alle.

God sommer til alle